



# OECUMENISCHE REIS 2018 naar SCHOTLAND.

Reisperiode: dinsdag 26 juni 2018 t/m woensdag 4 juli 2018.

U hoeft niet naar de andere kant van de aardbol te reizen om een land te ontdekken waar natuur en avontuur u om de haverklap de mond doen open vallen. Schotland, met zijn grandioos ruwe en weidse natuur, zijn rijke cultuur en zijn legendarische gastvrijheid, is een fascinerend land. Met de meest open natuur die u zich kunt indenken en een vriendelijk volk dat het u graag naar uw zin maakt en overheerlijk kookt. En dat allemaal zo dichtbij. De Schotten nodigen u graag uit voor een bezoek aan hun trotse vaderland waar u natuurlijk ook kennis maakt met de doedelzakken, de kastelen, de whisky, de kilts en de zalm.



## INFORMATIE BIJeenKOMST op zondag 7 januari 2018.

Heeft u interesse om mee te gaan, kom dan naar de bijeenkomst op zondag 7 januari om 14.30 uur in de Maartenszaal van de Martinuskerk (Oosteinde 54, Voorburg). Een uitgebreid programma en inschrijfformulier zijn verkrijgbaar bij de Koningkerk, Petrus en Pauluskerk en de Martinuskerk of op aanvraag per email aan [mjadegoederen@ziggo.nl](mailto:mjadegoederen@ziggo.nl).

Reisleiding: Mw Marja de Goederen (tel. 06-22379776)

Kosten: Reissom € 1.145,-- Toeslag éénpersoonskamer € 299,--

Inbegrepen: Vervoer per comfort class touringcar, 2-persoons hotelkamer met douche/bad en toilet, 2-persoons hut bovendecks tijdens de overtochten, halfpension (ontbijt en diner), excursies en entrees volgens programma.

Niet inbegrepen: Verzekeringen, administratiekosten, lunches, niet genoemde entrees en excursies, fooien en persoonlijke uitgaven.

